

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Leer Allah kennen

DOOR UMM SADJAAD.

DE PILAREN VAN GELOOF.

Grote gebouwen hebben pilaren en balken om het gewicht te dragen; zonder de pilaren zouden de gebouwen in storten, daarom zijn de pilaren de belangrijkste onderdelen van het gebouw.

Soortgelijk heeft ons geloof pilaren; pilaren van Imaan en pilaren van Islaam.

Imaan betekent geloof. De pilaren van Imaan zijn nodig om het Islaamitische geloof samen te houden; ze bestaan uit zes en de pilaren van Islaam uit vijf.

Ze zijn de belangrijkste dingen die een Muslim moet doen; beide soorten pilaren worden in een heel belangrijke Hadith genoemd die bekend staat als:

"HADITH JIBRIEL."

'Umar Ibn Al-Khataab  was een grote sahaabi (metgezel) van de Profeet.

Hij was heel vaak met hem samen. Hij heeft ons een speciale gebeurtenis overgeleverd welke plaats vond toen hij en andere sahaabah samen met Rasuulullaah

 in de moskee in Madinah zaten. Plotseling kwam er een vreemdeling de moskee binnen; hij was mooi en rook lekker, zijn kleding was heel wit en zijn haar en baard heel zwart. Een reiziger in die dagen zou onder het stof hebben gezeten en er heel moe uit zien. Maar deze man zag er fris uit en zijn gezicht en kleding waren schoon en hij zag er niet uit als iemand die net gereisd had....maar geen van de sahaabah kende hem! De vreemdeling stond voor de Profeet en zei: "As salaamu alaikum yaa Muhammad!" De Profeet beantwoordde zijn salaam.

Toen vroeg de vreemdeling: "Mag ik dichterbij komen O Muhammad?"

De Profeet antwoordde: "Oednoe" (kom dichterbij)

De vreemdeling kwam dichterbij de Profeet. Opnieuw vroeg hij toestemming om dichterbij de Profeet te komen en de Profeet gaf hem toestemming.

Hij herhaalde dit meerdere keren tot hij naast de Profeet was. Toen zat hij op de grond en keek hem aan. Zijn knieën raakten de Profeet's knieën en hij plaatste zijn handen op zijn dijen. De sahaabah waren verbaasd over hoe de vreemdeling zich tegenover de Profeet gedroeg; alsof hij hem heel goed kende. (Hij zei niet wie hij was; hij noemde hem op een afstand bij zijn voornaam i.p.v. "O Rasuulullaah", hij zat te dicht bij hem en plaatste zelfs zijn handen op zijn dijen en later stelde hij verschillende vragen en nadat hij het antwoord hoorde zei hij: "sadaqta." (je hebt gelijk) en de sahaabah waren er verbaasd over hoe hij dat durfde te zeggen)

De vreemdeling zei: "O Muhammad! Vertel mij over Islaam!"

De Profeet antwoordde: **"Islaam is dat je zegt dat er geen andere God is dan Allaah en dat Muhammad Zijn dienaar en Boodschapper is.**

Je verricht de verplichte gebeden, je geeft de verplichte zakaah (armenbelasting), Je vast gedurende de maand Ramadaan en je verricht de Hajj als je kan."

De vreemdeling vroeg: "Als ik dit doe, zal ik dan een Muslim zijn?"

De Profeet zei: "Ja!" "Agbirni anal Imaan." (vertel mij over Imaan) zei de vreemdeling.

De Profeet antwoordde: **"Imaan is geloven in Allaah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Dag des Oordeels en de Qadar."** (dat alles volgens Allaah's wil gebeurt; zowel goed als slecht). De vreemdeling zei: "Als ik dit doe, zal ik dan een Mu'mien zijn?" De Profeet zei: "Na'am!" De vreemdeling zei: "Sadaqta."

(je hebt de waarheid gesproken) De vreemdeling zei toen: "Vertel me over *Ihsaan* (of goede daden verrichten)." Hij antwoordde: "Ihsaan is Allaah aanbidden en vrezen alsof je Hem kan zien. Want zelfs al kun je Hem niet zien; Hij ziet jou altijd."

De vreemdeling zei: "Je hebt de waarheid gesproken." De vreemdeling zei toen:

"Vertel me over het Uur." (wanneer Allaah alles in deze wereld vernietigt)

Hij antwoordde: "Maa al masoelu 'anhaa bi 'alama min as saa'al" (degene aan wie je vraagt (de Profeet) weet er niets meer over dan degene die het vraagt.)

(dit betekent dat niemand anders dan Allaah het Uur weet, niet eens de Profeet, noch de engel Jibriel) De vreemdeling zei: "Vertel me dan over sommige tekenen ervan."

De Profeet antwoordde: "De slavinnen zullen bevallen van degenen die de baas over hen zullen zijn. En jullie zullen de geitenhoeders, die zo arm zijn als degenen die met weinig kleding en blote voeten lopen, de mensen zien regeren en hoge gebouwen maken." Snel hierna ging de vreemdeling weg. De Profeet bleef stil voor een tijdje en zei toen: "roeddoe ar rajoel." (Ga die man voor mij vinden.) Sommige mannen gingen achter hem aan, maar konden hem nergens vinden. Na een lange stilte zei de Profeet tegen 'Umar: "Yaa 'Umar atadrie minas saa'il?" (O 'Umar, weet je wie de man was die deze vragen heeft gesteld?" 'Umar antwoordde: "Allaah en Zijn Boodschapper weten het beter." De Profeet zei: "Hadha Jibriel, ataakoem ya'alamukoem dienakoem fagudhu 'anhu." (dat was Jibriel! Hij kwam naar jullie om jullie jullie religie te leren, dus leer van hem.) De Profeet voegde eraan toe: "Bij Allaah, Die mijn ziel in Zijn Hand heeft, dit is de eerste keer dat ik hem niet herkende; ik wist alleen dat hij het was nadat hij vertrokken was!"

Combinatie van overleveringen van Muslim en Al-Bukhari van 'Umar, Abu Hurayrah e.a.

DE ZES GELOOFSPILAREN.

We leren van deze Hadith dat er zes geloofspilaren zijn, waar we in moeten geloven. Allaah zegt in soerah al-Baqarah 2:285:

DE BOODSCHAPPER (MUHAMMAD ﷺ) GELOOFT IN WAT VAN ZIJN HEER AAN HEM IS NEDER GEZONDEN EN DE MUMINOEN (GELOVIGEN).

ZIJ ALLEN GELOVEN IN ALLAAH, ZIJN ENGELEN, ZIJN BOEKEN EN ZIJN BOODSCHAPPERS.

En in soerah al-Baqarah 2:177 zegt Allaah:

AL BIRR (HET GOEDE) BETEKENT NIET ALLEEN DAT JULLIE JULLIE GEZICHTEN NAAR HET OOSTEN OF HET WESTEN KEREN (IN GEBED); AL BIRR BETEKENT DAT IEMAND IN ALLAAB GELOOFT, EN DE LAATSTE DAG, EN DE ENGELEN EN DE BOEKEN EN DE PROFETEN....

Iemand die niet in deze pilaren gelooft, is geen ware gelovige. Allaah zegt in soerah an-Nisaa' 4:136:

DEGENE DIE NIET IN ALLAAB GELOOFT, ZIJN ENGELEN EN ZIJN BOEKEN EN ZIJN BOODSCHAPPERS EN DE LAATSTE DAG; HIJ IS WAARLIJK ENORM MISLEID.

DE EERSTE PILAAR.

Geloven in Allaah is het belangrijkste deel van ons geloof; we noemen het de eerste geloofspilaar. Alle andere pilaren volgen op deze pilaar en zijn waardeloos zonder deze eerste.

DE PURE NATUUR.

Iemand's schone en pure natuur ("*fitrah*" genoemd) leidt hem tot Allaah kennen. Allaah zegt in soerah ar-Roem 30:30:

HOUD JE GEZICHT RICHTING DE JUISTE RELIGIE; FITRAATALLAAHI (DIT IS DE PURE NATUUR) VOLGENS WELKE ALLAAB DE MENS HEEFT GESCHAPEN.

Het is triest dat de natuur van de meeste mensen niet meer zo puur is als het was toen ze geboren werden. Hun natuur is veranderd door hun ouders en leraren die hen verkeerde dingen leerden over Allaah. Dus hun *fitrah* kan hun niet meer naar de waarheid leiden. Abu Hurayrah  en Al-Aswad Bin Saree'  hebben overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Ieder kind wordt met zijn pure fitrah geboren. Het zijn zijn ouders die hem veranderen in een Jood, Christen of een afgodendienaar."

Muslim en Al-Bukhari.

Onze pure natuur helpt ons om Allaah te kennen en bereid te zijn om Hem te aanbidden. Allaah heeft ons alles gegeven wat we hebben; Hij schonk ons ogen om mee te zien, oren om mee te horen en hersenen om mee te denken.

In soerah an-Nahl 16:78 zegt Allaah:

ALLAAB HEEFT JULLIE UIT DE BUIKEN VAN JULLIE MOEDERS TEVOORSCHIJD GEBRACHT, JULLIE WISTEN TOEN NIETS. HIJ SCHONK JULLIE HET GEHOOR, HET ZIEN EN HARTEN ZODAT JULLIE HEM DANKBAAR ZULLEN ZIJN.

Met dit alles wat Allaah ons geschonken heeft moeten we naar de wereld om ons heen kijken en de waarheid (h)erkennen; dat er een Schepper is die ons en al het andere heeft geschapen en Die voor ons zorgt en voor al het andere.

ALLAAH ONZE SCHEPPER.

Allaah heeft alles geschapen; in soerah al-An'aam 6:102 zegt Hij:

**DAT IS ALLAAH, JULLIE HEER; ER IS GEEN ANDERE GOD DAN HIJ;
HIJ IS DEGENE DIE ALLES HEEFT GESCHAPEN, DUS AANBID HEM EN
HIJ ZORGT VOOR ALLE DINGEN.**

GELOVEN IN ALLAAH BESTAAT UIT DRIE DELEN.

Allaah is onze Schepper en Heer, Die alle kracht en kennis heeft en zorg draagt over ons en al het andere, daarom houdt geloven in Allaah drie dingen in:

- Allaah is de Schepper en Meester van alles; Hij is de Ware God.
- Allaah heeft de beste en grootste kwaliteiten, veel van Zijn kwaliteiten zijn duidelijk via de grootsheid en schoonheid van de dingen die Hij schiep.
- Niemand verdient onze volledige liefde, behalve Allaah. We hebben het nodig om Hem op de beste wijze te dienen en te gehoorzamen. We moeten Hem op de manier aanbidden die Hij ons vertelt.

Iemand die dit niet gelooft is volledig verloren en in de war. Hij gedraagt zich als een bang konijn midden in een donder storm; heen en weer rennend zonder een doel of een bedoeling. Iemand die Allaah kent heeft duidelijkheid over zichzelf en zijn doel in zijn leven. Hij loopt met zekere stappen in de juiste richting. Hij leeft een gelukkig leven omdat hij weet wat hij moet doen en hoe hij dat moet doen. Wanneer we waarlijk in deze drie dingen geloven en het begrijpen, zal onze eerste geloofspilaar goed en stevig zijn.

ALLAAH'S NAMEN EN EIGENSCHAPPEN.

Allaah leren kennen via Zijn schepping.

Wanneer we de dingen zien die Allaah geschapen heeft in deze wereld weten we iets over Hem.

- We weten dat Hij Groot is, want Hij schiep de grote, enorme wereld die we zien.*
- We weten dat Zijn Kennis groot is, want Hij weet precies wat te doen.*
- We weten dat Zijn Rahmah (genade) groot is, want Hij zorgt voor ons en Zijn gehele schepping.*
- We weten dat Zijn Vriendelijkheid groot is, want Hij is vriendelijk voor ons.*
- We weten dat Zijn Wijsheid groot is, want Hij doet dingen op de beste manier.*

HEM KENNEN UIT DE QUR'AAN EN DE SOENAH.

We leren veel over Allaah van datgene wat Hij ons over Zichzelf verteld heeft in de Qur'aan en van wat de Profeet Muhammad ﷺ ons in zijn Hadiths heeft verteld; dit zijn *DE ENIGE TWEE MANIEREN* om over Allaah te leren. Dit is hoe we Allaah's Namen en eigenschappen leren kennen.

ALLAAH'S SCHONE NAMEN.

Allaah's schone Namen zijn allemaal goed en fantastisch en worden in de Qur'aan en de Hadiths gevonden. Het is voor niemand toegestaan om zelf namen van Allaah te bedenken.

HET AANTAL NAMEN.

Er zijn vele prachtige Namen; alleen Allaah weet hoeveel het er zijn. Hij heeft ons er meer dan 100 geleerd. We moeten zoveel mogelijk ervan leren om onze Heer beter te leren kennen. Van de Namen die we kennen zijn er 99 die een speciale betekenis hebben. Abu Hurayrah  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  zei:

"Waarlijk, Allaah heeft 99 Namen; 1 minder dan 100. Degene die deze Namen kent zal de Jannah binnen gaan." Bukhaari en Muslim.

Allaah's Namen kennen betekent niet alleen hun tellen, maar:

-ze weten,

-de betekenis begrijpen,

-op een manier leven die laat zien dat we ze weten en erin geloven.

Bijvoorbeeld, wanneer we weten dat Allaah as-Samie'(de Horende) is, begrijpen we dat Hij alles van iedereen hoort en op alle tijden, hoe verborgen het ook is; Hij hoort de geheimen en de fluisteringen ook, en Zijn gehoor is niet zoals het gehoor van Zijn schepselen. We moeten dus voorzichtig zijn om niet te liegen of slechte dingen te zeggen, alleen maar datgene wat Hem pleziert.

Op deze manier "kennen" we de Naam op de juiste manier.

Abu Hurayrah  heeft overgeleverd ***dat Rasuulullaah  het vers reciteerde::***

INNA ALLAAH KAANA SAMIE'AN BASIER

WAARLIJK, ALLAAH IS DE ALTIJD ALHORENDE,

en zijn duimen op zijn oren en zijn vingers dichtbij zijn duimen op zijn ogen plaatste."

Abu Dawud.

SOMMIGE VERKEERDE NAMEN.

We moeten voorzichtig met de lijst van 99 Namen die vaak aan muren wordt gehangen want sommige van die Namen zijn correct want ze komen uit de Qur'aan, maar niet de hele lijst klopt want hij stamt af van een zwakke Hadith.

We moeten daarom de mensen om ons heen leren om voorzichtig met die Namenlijst te zijn en ze niet in hun huizen of moskeeën op te hangen.

Een ander probleem met die lijst is dat sommige mensen het ophangen met het idee dat ze zodoende de 99 Namen "kennen." Dit is natuurlijk heel erg verkeerd, omdat we net al hebben gezegd dat "kennen" veel meer betekent.

VERSCHILLENDE WARE NAMEN;

Sommige ware Namen zijn bijvoorbeeld:

Allaah- De Enige Ware God Die het verdient om aanbeden te worden,
Ar-Rabb- De Heer; Degene Die alles bezit en alles in Zijn macht heeft,
Ar-Rahmaan- De Meest Genadevolle,
Ar-Rahiem- Degene Die genade geeft aan degene die het verdient,
Al-Malik- De ware Koning,
Al-Qudoes- De Pure; de meest Perfecte Die geen fouten maakt,
As-Salaam- Degene Die vrede geeft,
Al-Mu'min- Degene Die veiligheid schenkt,
Al-Muhaymin- Degene Die over Zijn schepping waakt,
Al-'Aziez- De Machtige en Gerespecteerde,
Al-Jabbaar- De Meest Krachtige,
Al-Mutakabbir- De Hoogste,
Al-Gaaliq- De Schepper,
Al-Baari'- De Beginner,
Al-Musawwir- Degene Die alle dingen vormt en hun uiterlijk maakt,
Al-Hakeem- De wijze,
Al-'Aliem- Degene Die alles weet,
Al-Basier- Degene Die alles ziet,
As-Samie'- Degene Die alles hoort,
Al-Rafoer- De Vergever,
Al-Hay- Degene Die voor altijd leeft,
Al-Qayyoem- Degene Die alles van de schepping steunt,
Al-Raniyy- Degene Die niemand nodig heeft,
Al-Wadoed- De Liefhebbende,
Al-Wahhaab- De Schenker,

Al-Qadier- Degene Die alles laat gebeuren (kan laten gebeuren),

Al-A'laa- De Meest Hoge,

Al-Ahad- De Enige,

As-Samad.- Degene Die niemand nodig heeft en iedereen heeft Hem nodig.

DE VERHEVEN EIGENSCHAPPEN.

Allaah's eigenschappen zijn de meest verhevende. Iedere Naam bevat een betekenis van een van Allaah's eigenschappen. Allaah heeft ook nog andere eigenschappen die niet uit Zijn Namen blijken. Al Zijn eigenschappen moeten uit de Qur'aan en de betrouwbare Hadiths worden gehaald, want Allaah weet over Zichzelf meer dan wie dan ook.

HOE KUNNEN WE ALLAAAH'S EIGENSCHAPPEN BEGRIJPEN?

Wanneer we Allaah's eigenschappen lezen of leren, moeten we ons realiseren dat zij niet als de menselijke eigenschappen zijn. Allaah heeft alles geschapen en Zijn schepping lijkt niet op Hem. Allaah heeft eten en drinken geschapen, wat we nodig hebben om in leven te blijven, maar Hij heeft niets daarvan nodig.

Hij zegt in soerah Al-an'aam 6:14:

ZEG: ZAL IK ANDEREN DAN ALLAAAH ALS MIJN BESCHERMER NEMEN? HIJ IS DE SCHEPPER VAN DE HEMELEN EN DE AARDE. HIJ VOEDT ANDEREN, MAAR HIJ WORDT NIET GEVOED.

Allaah heeft geen vrouw nodig of kind of helper om voor ons te zorgen. Hij is Almachtig en kan alles alleen doen. In soerah al-Ichlaas 112:1-4 staat:

ZEG: ALLAAAH IS EEN. HIJ IS AS-SAMAD. HIJ HEEFT GEEN KINDEREN VERWEKT NOCH IS HIJ VERWEKT. NIEMAND KAN OOIIT GELIJK AAN HEM ZIJN.

Dat niets gelijk is aan Hem of op Hem lijkt blijkt ook uit een vers uit soerah Ash-Shoerah 42:11:

NIETS IS ZOALS HEM EN HIJ IS DE HORENDE, DE ZIENDE.

VOORDELEN VAN HET KENNEN VAN ALLAAAH'S NAMEN EN EIGENSCHAPPEN.

Wanneer we de Namen en eigenschappen van onze Schepper kennen, helpt dat ons om Hem beter te kennen en leert het ons om op de juiste manier met Hem om te gaan. Allaah's Namen en eigenschappen kennen leert ons wat Hij van ons wil; waar Hij van houdt en waar Hij niet van houdt. Het leert ons over Zijn enorme beloningen en Zijn pijnlijke straf. We leren hoe we Hem kunnen aanroepen op een nederige en respectvolle manier. En zoals we eerder hebben geleerd, moeten we Allaah's Namen leren zodat we het verdienen om het Paradijs binnen te gaan.

ZIJ DIE NIET WETEN.

De kennis over Allaah is zo duidelijk voor degenen wiens ogen niet blind zijn en wiens harten niet gesloten zijn; het is verbazingwekkend dat vele mensen dit niet weten! Ze weten niet dat Allaah hun Schepper en Meester is; dat Allaah hen uit niets heeft geschapen; dat Allaah hen leven, gezondheid en voorzieningen geeft.

Ze weten niet dat zij Allaah alleen moeten aanbidden! Ze weten niet waarom zij geschapen zijn; waarom zij leven en waar zij na de dood naar toe gaan!

Degenen die deze dingen niet weten brengen hun tijd slechts door met eten, drinken, slapen en wakker worden; achter hun wereldse plezieren aan rennen en hun slechte verlangens.

Deze mensen veroorzaken gevaren in de wereld, want ze weten niet wat allemaal tot het goede en wat tot het slechte behoort. Ze weten niet wat datgene is waar Allaah tevreden mee is of waar Hij niet van houdt.

EIGENSCHAPPEN MET LICHAAMELIJKE NAMEN.

Er zijn eigenschappen van mensen en andere schepselen die lichamelijke delen beschrijven. We weten precies wat het betekent wanneer we zeggen dat iemand een gezicht heeft, handen of voeten. We weten ook dat een mensenvoet anders is dan die van een koe of een paard. Allaah vertelt ons dat Hij verschillende eigenschappen heeft die lichamelijke namen hebben. Hoe dan ook hebben deze eigenschappen geen lichamelijke betekenis wanneer ze van toepassing zijn op Allaah. We kunnen ons niet voorstellen hoe deze eigenschappen bij Allaah zijn, want dit is buiten ons menselijke vermogen. We weten zeker dat Allaah's eigenschappen niet zijn als die van Zijn schepselen. En we weten zeker dat Zijn eigenschappen meest verheven en perfect zijn! We beschrijven Allaah alleen met de eigenschappen met lichamelijke namen die Hij aan Zichzelf heeft toegeschreven. Tot de eigenschappen van Allaah met lichamelijke namen behoren gezicht, ogen, handen en voeten.

ALLAAH'S GEZICHT.

Allaah heeft een Verheven en Perfekt Gezicht, geheel anders dan de gezichten van de schepping. Allaah vertelt in de Qur'aan in soerah ar-Rahmaan 55:27 dat Zijn Gezicht het enige is dat zal overblijven wanneer Hij de gehele schepping heeft laten vergaan:

ER BLIJFT HET GEZICHT VAN JULLIE HEER OVER; DAT IS VERHEVEN EN GEEERD.

In soerah al-Qasas 28:88 staat:

ALLES ZAL VERGAAN BEHALVE ZIJN GEZICHT.

Wanneer we een goede daad verrichten moeten we het oprecht voor Allaah alleen doen. Meestal zeggen we dat we het "voor Allaah's zaak" doen of "voor Allaah's plezier", maar dit wordt vaak in de Qur'aan en de hadiths beschreven als onze daden voor "Allaah's Gezicht" doen.

In soerah al-Layl 92:17-20 staat:

DEGENE DIE VAN ZIJN GELD GEEFT OM ZICHZELF TE REINIGEN NIET OM IEMAND HEM TE LATEN BEDANKEN, MAAR ALLEEN OM HET GEZICHT VAN ZIJN HEER, DE MEEST HOGE TE ZOEKEN.

De reden hiervoor is dat Allaah onze daden accepteert door Zijn Meest Glorierijke Gezicht naar ons te keren wanneer we onze daden oprecht alleen voor Hem verrichten. Bijvoorbeeld: Allaah keert Zijn Gezicht naar ons wanneer we aandachtig bidden. Al-Haarith al-Ash'aree  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Waarlijk, Allaah beveelt jullie om te bidden. Wanneer jullie bidden, keer niet weg (verlies geen concentratie). Waarlijk, Allaah keert Zijn Gezicht naar het gezicht van Zijn dienaar tijdens zijn gebed- tenzij hij wegkeert."

At-Tirmidhie, Ibn Hibbaan en anderen. Sahih verklaard door Shaikh Al-Albaanee (Saheeh ut-Targheeb wat-Tarheeb nr:552.)

ALLAAH'S OGEN.

Allaah's Ogen zijn perfecte ogen die heel anders zijn dan de ogen van Zijn schepselen. In soerah At-Tur 52:48 staat;

DUS WACHT GEDULDIG (O MUHAMMAD) OP DE BESLISSING VAN JOUW HEER; JE BENT ONDER ZIJN OGEN.

In soerah al-Qamar 54:14 zegt Allaah:

HET (DE ARK VAN NUH) ZEILDE ONDER HET WAKEN VAN ONZE OGEN...

En in soerah Ta-Ha 20:39:

EN IK OMRINGDE JOU MET LIEFDE VAN MIJ ZODAT JIJ ONDER MIJN ZORG ZAL WORDEN OPGEVOED.

Abu Musa Al-Ash'ari  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  zei:

"Zijn sluier is Nur (licht) of Naar (vuur); wanneer Hij het weg neemt zal de straling van Zijn Verschijning de schepping verbranden tot het einde van Zijn zicht."

ALLAAH'S HANDEN.

Allaah noemt Zijn Handen in de Qur'aan, bijvoorbeeld in soerah Saad 38:75:

HIJ (ALLAAH) ZEI: "YAA IBLIES, WAT HIELD JOU TEGEN OM VOOR AADAM TE BUIGEN, WIE IK MET MIJN BEIDE HANDEN SCHIEP?"

En Allaah vertelt ons over de kracht en grootsheid van Zijn Handen in soerah az-Zumar 39:67:

DE GEHELE AARDE ZAL IN ZIJN (HANDEN'S) GRIP ZIJN OP DE DAG DER OPSTANDING EN DE HEMELN ZULLEN IN ZIJN RECHTERHAND WORDEN OPGEVOUWEN.

Allaah schenkt met Zijn Handen aan Zijn schepping zoals blijkt uit een Hadith overgeleverd door Abu Hurayrah  waarin Rasuulullaah  zegt:

"Waarlijk, Allaah 's Hand is altijd vol en vermindert nooit in uitgeven. Het is dag en nacht vrijgevig. Kijk naar wat Hij heeft gegeven sinds Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen; dit alles heeft wat in Zijn rechter Hand is niet doen verminderen." Muslim, Bukharie en anderen.

We weten dat Rasuulullaah  vaak zwoor: ***"Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is."***

BEIDE HANDEN ZIJN RECHTER HANDEN.

Wij hebben een rechter hand en een linker en een van beiden is beter dan de ander. Meestal is dit de rechter hand. Allaah's beide Handen zijn perfect, daarom worden ze beiden rechter handen genoemd. 'Abdullaah ibn 'Umar  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Waarlijk, op de Dag der Opstanding zal Allaah "al maqsitien" (de rechtvaardige mensen) op verheven plaatsen van licht (nur) plaatsen. Zij zullen aan de rechter zijde van Ar-Rahmaan zijn- en Zijn beider Handen zijn Rechter Handen. Zij zijn degenen die rechtvaardig tegenover hun families zijn en met hun regels en met al datgene wat hen is opgedragen." Muslim, Ahmad en An-Nasaa'ee.

ALLAAH'S VINGERS.

Ook Allaah's Vingers zijn totaal verschillend van de vingers van Zijn schepselen. 'Abdullaah ibn 'Amr ibn Al-'Aas  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Waarlijk, de harten van alle mensen zijn tussen de twee Vingers van Ar-Rahmaan. (Bij Hem) zijn ze als een hart, Hij draait ze wanneer Hij wil" Sahih Muslim.

Zie hoe makkelijk het is voor Allaah om onze harten onder controle te hebben. Daarom moeten we Hem altijd in onze du'aa's smeken om onze harten standvastig in Islaam te houden. In verschillende betrouwbare Hadiths staat ook dat Rasuulullaah  Allaah vaak aanriep met: ***"Yaa Muqallibiel quuloeb."*** (O Draaier van de harten.)

ALLAAH'S BEEN.

Abu Sa'eed al-Khudrie  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Onze Heer zal Zijn Been tonen (op de Dag der Opstanding). Dus iedere gelovige man en vrouw zal sujoed voor Hem maken, behalve diegenen die in hun wereldse leven voor de show deden alsof ze sujoed maakten; zij zullen proberen om sujoed te maken maar hun rug zal in een blok veranderen." Muslim, al-Bukharie en anderen.

Deze Hadith vertelt ons dat Allaah's Been een teken voor de gelovigen zal zijn; wanneer ze het zien zullen ze weten dat ze in de aanwezigheid van hun Heer zijn. Behalve de hypocrieten zullen zij allen voor Hem buigen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we Hem nu oprecht aanbidden en we onze andere daden voor Hem alleen verrichten. Wanneer we aanbidding verrichten met in onze harten de hoop op een goede naam of goede indruk bij de mensen doen we "ri'yaa"; dat is verborgen shirk; we aanbidden daarmee niet Allaah alleen maar ook de mensen.

ALLAAH'S VOET.

Anas  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"(in het Hiernamaals) Meer en meer zullen in de Hel worden gegooid en de Hel zal zeggen: "Mag ik nog meer hebben?" Tot slot zal de Heer van Waardigheid Zijn Voet erop plaatsen. Het zal dan naar beneden inkrimpen en zeggen: "qatt, qatt. (genoeg, genoeg), bij Uw eer." Muslim, Al-Bukharie en anderen.

Zelfs nadat alle ongelovigen en alle andere slechte mensen in de hel zijn zal het om meer vragen, zelfs nadat alle slechte mensen er al in zijn gegooid. Alleen Allaah kan het dan tegen houden om nog meer te vragen, en dat zal Hij met Zijn Voet doen zoals deze Hadith laat zien.

ALLAAH AANSCHOUWEN.

Niemand kan Allaah in dit wereldse leven zien; zo heeft Allaah de mensen gemaakt. Zelfs Profeten konden Hem niet zien, zoals de Profeet Musa bijvoorbeeld:
In soerah al-A'raaf 7:143:

**TOEN MUSA NAAR DE ONTMOETING MET ONS KWAM EN ZIJN HEER SPRAK TOT HEM ZEI HIJ;"RABBI ARINIE ANZUR ILAIKA."
(MIJN HEER, STA MIJ TOE OM U TE ZIEN) HIJ ZEI:
"JE ZULT ER NIET TOE IN STAAT ZIJN OM MIJ TE KUNNEN ZIEN."**

En Masrooq  heeft overgeleverd dat 'A'ishah  hem vertelde:

"Wanneer iemand zegt dat Muhammad  zijn Heer heeft gezien, dan heeft hij een grote leugen tegen Allaah gemaakt." Masrooq was verbaasd om dit te horen en zei: "Yaa Ummal Moeminien(O moeder der gelovigen), anzirieni wa laa ta'ajalinie." (maak het me gemakkelijk en wees niet haastig met mij.)

Toen vroeg hij: "Heeft Allaah niet gezegd:

"EN HIJ (MUHAMMAD) HEEFT HEM AL AAN DE DUIDELIJKE HORIZON GEZIEN." (soerah at-Takweer 81:23) en Hij zei:

"EN HIJ ZAG HEM ZEKER IN EEN ANDER NEERDALEN."

'A'ishah zei: ***"Ik was de eerste die deze vraag aan Rasuulullaah  stelde."***

Zij voegde eraan toe dat de Profeet haar had verteld:

"Dit was alleen Jibriel. Ik zag hem niet in zijn oorspronkelijke vorm waar Allaah hem in geschapen heeft, behalve die twee keren. Ik zag hem van de hemel naar vliegen; hij was zo groot dat hij alle ruimte van de lucht tot de grond bedekte."
'A'ishah herinnerde Masrooq aan wat Allaah zegt (in soerah al-An'aam 6:103:)

DE BLIK KAN HEM NIET ZIEN, MAAR HIJ ZIET ALLE BLIKKEN.

En in soerah ash-Shoorah 42:51:

HET IS NIET VOOR EEN MENS BESTEMD DAT ALLAAH TOT HEM ZAL SPREKEN- BEHALVE VIA OPENBARING OF VAN ACHTER EEN HIJAAB OF DAT HIJ EEN BOODSCHAPPER(ENGEL) STUURT OM MET ZIJN TOESTEMMING TE OPENBAREN WAT HIJ WIL. INDERDAAD HIJ IS HET MEEST HOOG EN WIJS.

Deze lange Hadith is overgeleverd door Muslim.

ALLEEN DE GELOVIGEN ZULLEN ALLAAH IN HET HIERNAMAALS ZIEN.

Jareer bin 'Abdillaah  heeft overgeleverd dat hij en andere metgezellen op een nacht met de Profeet samen waren terwijl het volle maan was en hij zei:

"Jullie zullen zeer zeker in staat zijn om jullie Heer (in het Paradijs) te zien; net zoals jullie nu deze volle maan kunnen zien. Het zal jullie niet pijn doen om naar Hem te kijken."

Muslim, Al-Bukharie en anderen.

De grootste zegen die je in dit leven kan krijgen is dat Allaah jou Hidayah (leiding naar Islaam en begrip ervan) geeft. En de grootste zegen na dit leven is dat je het Paradijs binnen mag gaan en de grootste zegen in het Paradijs is Allaah te mogen aanschouwen! Er is geen grotere beloning dan dat en het zal meer geliefd bij de gelovigen zijn dan het Paradijs zelf en alles wat daarin is.

Suhayb  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Nadat de bewoners van het Paradijs het Paradijs binnen gaan zal Allaah zeggen: "Willen jullie dat Ik jullie iets meer geef?" Zij zullen zeggen: "Heeft U onze gezichten niet doen stralen? Heeft U ons niet het Paradijs laten betreden en ons beschermd tegen het Vuur?" Allaah zal dan de Hijaab (de Sluier) verwijderen en zij zullen het aanschouwen van hun Heer beter vinden dan al het andere dat hen is gegeven."

Muslim en at-Tirmidhie.

De Sluier van Licht die om Allaah heen was, waardoor niemand Hem kon zien, zal Hij dus van Zichzelf weg halen, zodat de bewoners van het Paradijs Hem kunnen zien. Allaah zegt in soerah al-Qiyaamah 75:22-23:

OP DIE DAG ZULLEN SOMMIGE GEZICHTEN GELUKKIG ZIJN, KIJKEND NAAR HUN HEER.

WAAR IS ALLAAH?

Allaah is groter dan de gehele schepping; het grootste wat Hij heeft geschapen zijn Zijn 'Arsh (Zijn Troon) en Zijn Kursie (Zijn Stoel).

ZIJN KURSIE.

Allaah noemt Zijn Kursie alleen een keer in de Qur'aan; in Aayat-ul-Kursie: Hij zegt in soerah al-Baqarah 2:255:

ZIJN KURSIE OMVAT ALLE HEMELN EN AARDE.

De Kursie wordt ook door Rasuulullaah ﷺ genoemd in een betrouwbare overlevering van Abu Tharr al-Ghaffaaree ؓ die vertelt dat hij een keer de moskee binnen ging en Rasuulullaah ﷺ daar alleen zag zitten.

Hij vroeg hem: "O Rasuulullaah ﷺ, wat is de beste/grootste Aayah die er is geopenbaard?" Hij ﷺ antwoordde: "Aayat- ul-Kursie."

De Profeet vertelde hem toen: "Alle zeven hemelen zijn zo klein als een in de woestijn gegooide ring wanneer ze in de Kursie zouden worden geplaatst.

En de Troon is zoveel groter dan de Kursie als die woestijn ten opzichte van die ring." Ibn Abee Shaybah, Al-Haakim en anderen. Sahih verklaard door al-Albaanee in: as-Saheehah nr:109)

Sommige geleerden zeggen dat de Kursie Allaah's voetenbankje is, maar dit is alleen op een zwakke Hadith gebaseerd. (volgens Al-Albaanee in As-Saheehah vol 1.1. p:226)

We zegen alleen dat de Kursie het tweede grootste ding is wat Allaah heeft geschapen; een enorme stoel die Allaah heeft geschapen. Het laat Zijn Grootheid en Kracht zien, maar Hij heeft het niet nodig zoals hoe wij een stoel nodig hebben om op te zitten!

DE TROON.

Een troon is een speciale stoel waar een koning op zit voor publieke verschijning; meestal groot en mooi versierd, vaak beschouwd als een symbool van verhevenheid en heerschappij. Allaah is de Meest Verheven Koning; de Koning van de koningen en de Heer van de heren. In de Qur'aan noemt Allaah Zijn Troon 21 keer.

ALLAAH'S VERHEVENHEID.

Allaah is verheven boven alles; boven de wereld die we kennen en boven de hemelen. In soerah al-Mulk 67:16 zegt Allaah:

VOELEN JULLIE JULLIEZELF VEILIG DAT DEGENE DIE BOVEN DE HEMELN IS DE AARDE JULLIE NIET ZAL LATEN INSLIKKEN TIJDENS EEN AARDBEVING?

VERHEVEN BOVEN DE TROON.

Op zeven plaatsen in de Qur'aan vertelt Allaah dat Hij boven de Troon is verheven, bijvoorbeeld in soerah TaHa: 5:

AR RAHMAAN ALAL 'ARSHI ISTAWA

DE GENADEVOLLE IS BOVEN DE TROON VERHEVEN.

Allaah is verheven boven Zijn Troon op een manier die bij Hem past. Het is anders dan de manier waarop een mens een stoel of een troon nodig heeft. Een koning zou een troon nodig hebben om op te rusten; Allaah wordt nooit moe en heeft geen rust nodig. We mogen niet zeggen dat Allaah zit, want dit heeft Hij nooit over Zichzelf gezegd. Allaah heeft de Troon of wat dan ook uit Zijn schepping niet nodig.

KWALITEITEN VAN BEWEGEN.

Wij bewegen wanneer we naar boven of beneden of naar voren gaan. Allaah beschrijft Zichzelf met sommige kwaliteiten die voor ons normaal gesproken bewegen inhouden. Maar we mogen niet zeggen dat Allaah beweegt want Hij zegt dit niet over Zichzelf. We weten nu dat Allaah verheven is/ rees boven de Troon. Hij komt iedere nacht neer naar de laagste hemel en zal naar voren komen op de Dag des Oordeels. We geloven dat Hij dit op een manier doet die wij niet volledig kunnen weten, maar het is een manier die bij Zijn verhevenheid past.

ALLAAH DAALT NEER.

Abu Hurayrah  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Tijdens het laatste deel van iedere nacht komt onze Heer neer naar de laagste hemel. Hij zegt: "Wie is daar die Mij roept zodat Ik hem kan antwoorden? Wie is daar die Mij vraagt, zodat Ik hem kan schenken? Wie is daar die Mij om vergeving smeekt, zodat Ik hem kan vergeven?"

Muslim, Al-Bukhari en anderen.

ALLAAH'S KOMST OP DE DAG DER OPSTANDING.

In soerah al-Baqarah 2:210 zegt Allaah:

**WACHTEN ZIJ OP IETS ANDERS DAN DE DAG WANNEER ALLAAH IN BEDEKKINGEN VAN WOLKEN NAAR HEN ZAL KOMEN EN DE ENGELEN (ZULLEN OOK KOMEN) EN DE ZAKEN ZIJN DAN BESLOTEN?
EN TOT ALLAAH ZULLEN ALLE ZAKEN WORDEN TERUG GEKEERD.**

We moeten begrijpen dat de wolken niet boven Allaah zullen zijn of Hem zullen bedekken; niets van Allaah's schepping kan ooit boven Hem zijn.

HOE KOMT ALLAAH?

Komt Hij naar beneden tussen de tweede en laagste hemel? Is Hij dan niet boven Zijn Troon? Allaah is altijd boven de Troon, zelfs wanneer Hij naar beneden komt. We weten alleen niet HOE Allaah naar beneden komt.

ALLAAH IS MET ONS.

In soerah al-Hadeed 57:4 zegt Allaah:

**HIJ (ALLAAH) IS MET JULLIE WAAR JULLIE ZIJN.
EN ALLAAH ZIET ALLES WAT JULLIE DOEN.**

En Allaah zegt in soerah Qaaf dat Hij dichterbij ons is dan onze hals slagader:

**WIJ HEBBEN DE MENS GESCHAPEN EN WETEN WAT ZIJN ZIEL HEM
INFLUISTERT EN WIJ ZIJN DICHTER BIJ HEM DAN ZIJN
HALSSLAGADER.**

Abu Musa al-Ash'aree  heeft overgeleverd *dat hij en andere metgezellen eens op reis waren met de Profeet, ze bereikten een hoge plaats en zeiden luid:*

"Allaahu Akbar."(Allaah is de Grootste.)

Dus zei de Profeet:"O mensen, maak het makkelijk voor julliezelf; jullie roepen niet iemand die doof of afwezig is. Waarlijk, jullie roepen Iemand Die Ziende en Horende is. Waarlijk, Degene Die jullie roepen is dichterbij ieder van jullie dan de nek van zijn rijdier." Al-Bukharie en anderen.

Vele Aayat en Hadiths vertellen ons dat Allaah aldoor dichtbij ons is. Ze betekenen allemaal dat Allaah met Zijn kennis, zien en horen bij ons is. Hij kijkt naar ons van heel dichtbij; Hij weet alles wat wij doen. De gelovigen is Hij ook nabij met Zijn hulp en Zijn bescherming. Dus "Allaah is met ons" betekent niet dat Hijzelf bij ons is; Hij is ook niet overal; zoals veel mensen zeggen.

ALLAAH SPREEKT.

Allaah spreekt op een manier die bij Zijn Grootheid en Zijn glorie past. Hij spreekt tot de engelen en de Profeten. De Qur'aan en Allaah's andere Boeken zijn een deel van Zijn praten. Allaah sprak een keer direct tot Musa, zoals Allaah in soerah an-Nisaa' 4:164 zegt:

ALLAAH SPRAK TOT MUSA RECHTSTREEKS.

Op de Dag des Oordeels zal Allaah tot ieder van ons spreken.

'Adiyy Bin Haatim  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Er is niemand tenmidden van jullie tegen wie Allaah (op die Dag) niet zal spreken. Er zal geen tolk tussen diegene en Allaah zijn." Muslim, Al-Bukharie en anderen.

ALLAAH'S STEM.

Allaah's Stem is totaal anders dan de stemmen van Zijn schepping.

Abu Sa'eed al-Khudrie  heeft overgeleverd dat Rasuulullaah  heeft gezegd:

"Allaah zal (op de Dag der Opstanding) zeggen:"Yaa Adam."

En hij zal zeggen:"Labayk wa sa'dayk."(hier ben ik tot Uw dienst.)

Dan zal Allaah hem met Zijn Stem zeggen:"Waarlijk, Allaah beveelt jou om een grote groep van jouw kinderen naar het Vuur te sturen." Al-Bukharie en anderen.

ALLAAH HEEFT LIEF EN HAAT.

Liefde en haat zijn twee van Allaah's kwaliteiten; Hij houdt van het goede en haat het kwade; Hij houdt van eerlijkheid en haat leugens; Hij houdt van vriendelijkheid en haat hardheid, Hij houdt van vrijgevigheid en haat gierigheid. Wanneer we goede daden verrichten verdienen we Zijn liefde: zoals in soerah Ali-'Imraan 3:134 staat:

**WALLAAHU YUHIBUL MUHSINIEN.
EN ALLAAH HOUDT VAN DEGENEN DIE GOED DOEN.**

En in soerah at-Tawbah 9:4:

**INNA ALLAAH YUHIBUL MUTTAQIEN
ALLAAH HEEFT WAARLIJK DEGENEN DIE TAQWAA HEBBEN LIEF.**

En in soerah al-Baqarah 2:222:

**INNA ALLAAH YUHIBUT TAWAABIEN WA YUHIBUL MUTATAHHIRIEN
ALLAAH HEEFT WAARLIJK DEGENEN DIE BEROUW HEBBEN EN
ZICHZELF REINIGEN LIEF.**

Wanneer iemand een zonde begaat moet hij wroeging in zijn hart voelen en berouw hebben en het proberen nooit meer te doen. Dit zal hem reinigen van zijn zonde. Een Muslim moet heel veel geduld hebben; wanneer hem moeilijkheden overkomen moet hij weten dat dit beproevingen zijn die Allaah hem geeft. In soerah al-Baqarah 2:222 staat:

**WALLAAHU YUHIBUS SAABIRIEN
ALLAAH HEEFT WAARLIJK DEGENEN DIE GEDULD HEBBEN LIEF.**

Allaah heeft de Muslims die rechtvaardig zijn lief; in soerah al-Maa'idah 5:42 staat:

**INNA ALLAAH YUHIBUL MUQSITIEN
WAARLIJK, ALLAAH HEEFT DEGENEN DIE RECHTVAARDIG ZIJN
LIEF.**

En degenen die op Hem vertrouwen en om Zijn Hulp smeken;

**INNA ALLAAH YUHIBUL MUTAWAKKILIEN
WAARLIJK, ALLAAH HEEFT DEGENEN DIE OP HEM VERTROUWEN
LIEF.**

Wanneer wij van Rasuulullaah ﷺ houden zal Allaah van ons houden: in soerah Ali-'Imraan 3:31 staat:

**IN KUNTUM TUHIBOENALLAAH FAATTABI'OENI
YUHBIBKUMULLAAH
(ZEG:O MUHAMMAD)"WANNEER JULLIE ALLAAH WAARLIJK LIEF
HEBBEN, VOLG MIJ; ALLAAH ZAL DAN VAN JULLIE HOUDEN."**

ALLAAH HAAT HET SLECHTE.

Ongeloof is het ergste kwaad. Allaah haat degenen die niet in Hem geloven en het weigeren om Zijn boodschapper(s) te volgen. In soera Ali-'Imraan 3:32 zegt Allaah:

**ZEG:"GEHOORZAAM ALLAAH EN DE BOODSCHAPPER."
MAAR WANNEER ZIJ WEIGEREN-WAARLIJK ALLAAH HOUDT NIET
VAN DE ONGELOVIGEN.**

ALLAAH LACHT.

Allaah lacht op de manier die bij Zijn grootsheid en Verhevenheid.

Rasuulullaah ﷺ heeft ons verteld over verschillende situaties waarin Allaah lacht. Een van die situaties is wanneer wij problemen hebben en Allaah weet dat het snel voorbij zal gaan. Maar omdat wij de toekomst niet kennen worden we heel erg bezorgd, waar Allaah om lacht. Abu Ruzayn ؓ heeft gezegd dat de Profeet heeft gezegd:

"Onze Heer lacht om hoe Zijn dienaar de hoop verliest zelfs al is verlichting heel dichtbij hem." Toen Abu Ruzayn dit hoorde vroeg hij: "Licht de Heer?"

Rasuulullaah ﷺ antwoordde: "Ja." Abu Ruzayn zei toen: "Zeker zullen goede dingen nooit stoppen om ons te bereiken van een Heer Die lacht."

Ahmad, Ibn Maajah e.a. Hasan verklaard door Shaikh al-Albaanee.

Deze sahaabi die toen nieuw was in Islaam, begreep dat Allaah's lachen een teken van Zijn vrijgevigheid en vergeving is.

AAYAT AL-KURSIE.

Aayat al-Kursie is het beste vers in de gehele Qur'aan.

Ubayy Bin Ka'b ؓ heeft overgeleverd dat Rasuulullaah ﷺ hem vroeg:

"Wat is het grootste vers in Allaah's Boek?" Ubayy antwoordde:

"Allaah en Zijn Boodschapper weten (het antwoord) beter."

De Profeet stelde hem dezelfde vraag nog een paar keer, en iedere keer gaf de sahaabi het zelfde antwoord, ten slotte zei Ubayy: "Het is Aayat al-Kursie."

Rasuulullaah ﷺ was tevreden met dit antwoord en zei: "Moge deze kennis jou geluk geven O Abu al-Mundhir."

Muslim, Ahmad en anderen.

Deze Aayah is zo groot omdat het een mooie beschrijving van Allaah bevat en veel van Zijn grote kwaliteiten bevat! Allaah zegt hierin:

**ALLAAH- ER IS GEEN ANDERE GOD DAN HEM; DE EEUWIG LEVENDE;
DEGENE DIE VOOR DE GEHELE SCHEPPING ZORGT.
HIJ WORDT NIET SLAPERIG EN HIJ HEEFT GEEN SLAAP NODIG.**

**HIJ BEZIT ALLES DAT IN DE HEMELEN EN OP DE AARDE IS.
WIE KAN BIJ HEM BEMIDDELEN ZONDER ZIJN TOESTEMMING?
HIJ WEET ALLES WAT MET HEN (DE SCHEPPING) ZAL GEBEUREN EN
ALLES WAT AL GEBEURD IS.
MAAR ZIJ KUNNEN NIETS VAN ZIJN KENNIS WETEN,
BEHALVE DATGENE WAT HIJ WIL.
ZIJN KURSIE OMVAT DE HEMELEN EN DE AARDE
EN HIJ IS NOOIT MOE OM HEN TE ONDERHOUDEN, HIJ IS DE MEEST
HOGE; DE VERHEVENE.** soerah Al-Baqarah 2:255.

We leren van Aayat al-Kursie dat Allaah eeuwig levend is; dat Hij geen slaap of rust nodig heeft want slaap is een zwakte en is als de dood, maar Allaah is ver verheven boven zwakte en Zijn Leven is perfect. We leren van dit vers dat Zijn Kennis meest perfect is; alle kennis van deze wereld komt van Allaah en is maar een heel klein deeltje van Zijn Kennis. Hij weet alles wat voorheen gebeurd is en alles wat in de toekomst zal plaats vinden. In soerah al-An'aam 6:59 zegt Allaah:

**MET HEM (ALLAAH) ZIJN DE SLEUTELS VAN "AL GHAYB"(VERBORGEN
KENNIS). NIEMAND KENT HET BEHALVE HIJ.
EN HIJ WEET WAT OP HET LAND EN IN DE ZEE IS. GEEN BLAD VALT OF
HIJ WEET HET. EN GEEN GRAAN IS DAAR BINNEN IN DE DONKERTE VAN
DE AARDE EN GEEN GRAANKORREL OF DROOG DING, MAAR ALLES IS
IN EEN DUIDELIJK GESCHRIFT NEERGESCHREVEN.**

Denk aan een boom; Allaah weet hoeveel bladeren eraan zullen groeien, hoeveel bladeren iedere dag zullen afvallen, hoeveel takken het zal hebben, hoe diep de wortels zullen reiken, hoeveel vogels en insecten erop of erin zullen leven. Zelfs de vorm en kleur en structuur van ieder blad kent Hij. Hoeveel insecten het zullen raken of ervan eten; hoeveel regen, stof, of zonneschijn erop zal vallen enz. Alle mensen samen kunnen niet eens zoveel kennis over een blad hebben! We leren ook van Aayat al-Kursie dat Allaah al Qayyoem is; dat betekent dat Hij niemand nodig heeft om voor Hem te zorgen, en Hij heeft volledige zorg voor Zijn gehele schepping; voor ieder mens, ieder dier, insect, plant in de hele wereld. Voor planeten en sterren; voor iedere engel in de hemelen en op aarde en in het bijzonder voor Zijn gehoorzame dienaren. Daarom moeten we Allaah aanbidden. In soerah ath-Thaariyaat 51:56 zegt Hij:

**IK HEB DE JINN EN DE MENS SLECHTS GESCHAPEN OM MIJ TE
AANBIDDEN. IK HEB VAN HEN GEEN VOORZIENING (RIZQ) VOOR MIJ
NODIG EN IK HEB HET NIET NODIG DAT ZIJ MIJ VOEDEN.
ALLAAH IS WAARLIJK AR-RAZZAAQ; DE MACHTIGE EN STERKE.**

Hem aanbidden betekent bidden, vasten, hajj verrichten zakaah betalen, tegen het kwade vechten, Islaam leren, goede woorden zeggen, slechte woorden vermijden, du'aa maken enz. Iedere goede daad die je verricht om Allaah is een daad van aanbedding. En iedere slechte daad die je vermijdt is een daad van aanbedding. In soerah Ibrahiem 14:34 zegt Allaah:

**EN WANNEER JULLIE ALLAAH'S NI'MAH (GUNSTEN) PROBEREN TE
TELLEN, ZULLEN JULLIE ZE NOOIT ALLEMAAL KUNNEN TELLEN.**

Hij heeft ons zintuigen gegeven waar we alles mee kunnen doen en ouders, broeders, vrienden om lief te hebben. Voedsel, drinken, lucht om in te ademen, water om ons te koelen en reinigen, dieren om ons te vervoeren en zoveel meer....

In soerah an-Nahl 16:53 zegt Allaah:

**IEDERE NI'MAH DIE JULLIE HEBBEN IS VAN ALLAAH.
EN WANNEER JULLIE PROBLEMEN KRIJGEN, RICHTEN JULLIE JE
TOT HEM, HUILEND OM HULP....**

Als we ons realiseren hoeveel Allaah ons geeft, hoe groot en verheven Hij is, moeten we onze dankbaarheid wel uiten in woorden en daden! Moeten we Hem wel met volledige liefde en gehoorzaamheid aanbidden! Wanneer we begrijpen dat Allaah de grootste, perfekste Eigenschappen heeft, moeten we Hem wel bewonderen met de grootste bewondering, Hem respecteren met het grootste respect en Hem aanbidden met de meest ware aanbidding.... En zo zullen we taqwaa in onze harten krijgen.

In soerah al-Baqarah 2:21 zegt Allaah:

**O MENSEN, AANBID JULLIE HEER DIE JULLIE EN DEGENEN VOOR
JULLIE HEEFT GESCHAPEN, ZODAT JULLIE TAQWAA ZULLEN
HEBBEN.**

Taqwaa is heel erg belangrijk. Het helpt ons herinneren dat Allaah altijd naar ons kijkt. Het maakt onze harten en zielen zacht. Het helpt ons goede daden verrichten, lief te hebben en zondes begaan te haten. Iedere boodschapper heeft de mensen opgeroepen om Allaah te aanbidden. In soerah an-Nahl 16:36 staat:

**WIJ HEBBEN ZEKER NAAR IEDERE NATIE EEN BOODSCHAPPER
GESTUURD ZEGGENDE: AANBID ALLAAH EN VERMIJD VALSE
GODEN.**

Dus wanneer we Allaah aanbidden raken we verbonden met Zijn boodschappers en hun ware volgelingen en we voelen dat we deel zijn van de goede mensen die Allaah door de tijden heen hebben aanbeden. Onze aanbidding moet correct zijn zodat Allaah het zal accepteren en ons ervoor zal belonen, en dat is het geval wanneer we het puur alleen voor Allaah doen en wanneer we het doen volgens de soennah van de Profeet Muhammad. ﷺ Wanneer we een daad van aanbidding verrichten om iemand anders te plezieren is dit een vorm van shirk; iets of iemand naast Allaah plaatsen. Allaah accepteert geen aanbidding die gemengd is met shirk, in soerah al Kahf 110 zegt Hij:

**ZEG (O MUHAMMAD): "IK BEN ALLEEN EEN MENS ZOALS JULLIE.
HET IS MIJ GEOPENBAARD DAT JULLIE GOD EEN GOD IS,
DUS LAAT DEGENE DIE OP EEN ONTMOETING MET ZIJN HEER
HOOPT GOEDE DADEN VERRICHTEN EN NIEMAND NAAST ALLAAH
AANBIDDEN.**

Al Haarith al-Ash'aree ﷺ heeft overgeleverd dat Rasuulullaah ﷺ heeft gezegd:

"Ik beveel jullie om Allaah te aanbidden en niemand met Hem te vereenzelvigen.

Waarlijk, de vergelijking van een persoon die anderen naast Allaah plaatst is als een man die iemand in dienst heeft genomen en hem goed betaald met geld en zilver.

Hij vertelde de werknemer: "Dit is mijn huis en mijn land, werk er dus in en geef mij het profijt wat je eruit maakt." De werknemer werkte maar gaf het profijt aan iemand anders dan zijn meester. Wie van jullie zou willen dat zijn werknemer zo doet?"

At-Tirmidhie, Ibn Hibbaan en anderen. Sahih verklaard door al-Albaanee (Saheeh ut-Targheeb wat-Tarheeb nr:552.)

We mogen Allaah niet aanbidden op onze eigen manier want we weten niet wat de beste manier is om Hem te plezieren. We weten uit onszelf niet welke dingen goed of slecht zijn om te doen. Alleen Allaah weet dit. Dit is de betekenis van:

ASHADU AN LAA ILAAHA ILALLAAH WA ASHADU ANNA MUHAMMADAN RASULULLAAH.

In soerah an-Nisaa:80 staat:

DEGENE DIE DE BOODSCHAPPER GEHOORZAAMT HEEFT ZEKER ALLAAH GEHOORZAAMD.

En in soerah An-Nisaa' 4:65 staat:

BIJ JOUW HEER, ZIJ GELOVEN NIET TOTDAT ZIJ JOU LATEN OORDELEN OVER WAAR ZIJ OVER VAN MENING VERSCHILLEN EN DAN IN ZICHZELF GEEN WEERSTAND VINDEN TEGEN WAT JIJ OORDEELDE, EN ZIJ AANVAARDEN HET DAN VOLLEDIG.

ALLAAHUMMA INNA NAS' ALUKA FI' LAL KHAIRATI WA TARKAL MUNKARATI WA AN TAGHFIRA LANA WA TARHAMANA, WA IDHA ARADTA BI' IBADIKA FINATAN FATAWAFFANA ILAIKA GHAIRA MAFTUNEEN.

O ALLAAH WIJ SMEKEN U OM ONS TE HELPEN OM GOEDE DADEN TE VERRICHTEN EN SLECHTE DADEN TE VERMIJDEN.
WIJ SMEKEN U OM VERGEVING EN ZEGENINGEN EN RAHMAH.
O ALLAAH! ALS U UW DIENAREN WIL TESTEN, NEEM ONS DAN TOT U ZONDER BEPROEVING.

RABBANA LA TUZIGH QULOEBANAA BA'DA IDH HADAITA.

O ALLAAH! LAAT ONZE HARTEN NIET DWALEN NADAT U ONS GELEID HEEFT.